

Buren

---

Het sfeervolle oude stadje Buren is bij veel dagjesmensen bekend als 'oranjestad'. Tussen haar stadsmuren staat de fraai gerestaureerde St. Lambertuskerk.

Iedere zondag komen er zo'n zestig mensen samen, variërend van actieve jonge gezinnen tot enthousiaste ouderen. In de brochure van de hervormde gemeente Buren zeggen de gemeenteleden over zichzelf: "Wij zijn enthousiast over het geloof. Daarom zijn we betrokken bij de kerk; een plek waar we ons geloof samen kunnen beleven, elkaar kunnen bemoedigen en waar we God kunnen vinden."

