

Je geloof en je leven

Ergens laat dat geloof je niet los. Het zegt je misschien zelfs heel veel. Maar om het een plek te geven in je leven valt niet altijd mee. Zeker niet alleen. Wat is er leuker dan het te delen met een gezellig groepje jong - volwassen en mensen van middelbare leeftijd.

We pakken onderwerpen op die spelen in de wereld om ons heen en in het geloof die overigens bij een daaropvolgende meet-up van CONNECTION aan de orde komen. Je komt in een kleine groep die open staat voor nieuwe mensen.

Elke eerste maandag van de maand (m.u.v. januari) is er een bijeenkomst. Je kunt een keer komen kijken. Meld je aan, of kom gewoon.

Data: 7 okt (begeleiding Everdien), 4 nov (begeleiding Leon), 2 dec (E), 3 febr (L), 2 maart (E), 6 april (L), 4 mei (E), 8 juni (L)

Tijd: 20:15-22:00

Plaats: Aan huis bij ds. Leon de Borst, Maximiliaan van Egmondstraat 6, 4116 ES Buren

Aanmelden ds. Everdien Hagen (0344- 681500)

en informatie e-mail ehagends@hetnet.nl

of ds. Leon de Borst (0344- 571283)

e-mail: predikant@hervormdegemeenteburen.nl